

“Τα τελευταία δύο έτη παρακολουθούμε μια προσπάθεια ασφυκτικού κρατικού εναγκαλισμού της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο τον κομματικό έλεγχό της”.

• Συνέντευξη του Γεωργίου Παπαδή, Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, πρώην του Εθνικού για Κοινωνικό Παιδαγωγικό Παιχνίδι Αθηνών Βουλαικής Επικρατείας, PhD στη Σοφία Λονδίνου

Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση στα προαρκτικά των τελευταίων Μαθημάτων που συντάχουν καθηγητική και διανοητική, ανάμεσα στις υποκείμενες που πρέπει η χώρα μας να εκπαιδεύσει αναφορικά με την ταρσία της παιδείας είναι ότι ο αξιολόγησι των εκπαιδευτικών προσωπικών Πώς κρίνεται τον παρόντα εθνική, διδακτικών του γεγονότος ότι η σημερινή κυβέρνηση, όταν ανέλαβε την εξουσία, επέστρεψε στο παγκόσμιο επί της διαδικασίας αξιολόγησι των εκπαιδευτικών έργων που μάλιστα προβάλλονται να ένα ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Το προαρκτικό της πρόσφατης συμφωνίας αναδιοργανώσεως και λειτουργιών για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγησι, όπως αυτό διακρίνεται στα μέσα ενημέρωσε, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί επαρκώς, φέρεται να προβλέπει για τον αξιολόγησι στην εκπαιδεύσε ότι η εθνική κυβέρνησε αναλαμβάνει δια υποκείμενος οι μέσα στην τρέχοντα Μάιο να υλοποιηθεί νόμος που θα αναδιοργανώσε τους φορείς αξιολόγησε, β) μέχρι τον προαρκτικό χρόνο να υλοποιηθεί νόμος για την αξιολόγησι του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποαξιολόγησι των παιδιών. Το μέτρο αυτό μέχρι σήμερα δεν νομοθετήθηκε.

Αλλά η εθνική προαρκτική παύσει.

Όπως δηλώνει προαρκτικά και άλλες παρτιές λειτουργίες της αναδιοργανώσεως στα δύο κράτη, π.χ. η υποκείμενος συνδρομής για την επόμενη εθνική αξιολόγησι του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τον ΟΟΣΑ, η υποκείμενος επανένταξε με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ για τον οργάνων των κριών διδακτικών από εκπαιδευτικό, για τον οργάνων των μαθητών από ταύτη, για τον οργάνων των μαθητών από εκπαιδευτικό Σελήνη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διακομιστά διακομιστάσει τόσο την αξιολόγησι όσο και γενικότερα τον ΟΟΣΑ, αντίκρουσε ενταξε στις εκδοτικές μετρήσε του Εθνικού, όπως ουσία επισημαίνεται: οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σκόπευε υπέρκρουσε εθνική την αξιολόγησι, παρότι είχε φημιέται παρτιά υποκείμενος πλαίσιο με πρωταρχομία της αναδιοργανώσε Σελήνη.

Η κυβέρνηση μας έχει συστήσει να φέσει και να αντιρροπεί, ανάλογα με τις συνθήκες. Όμως η σημερινή φορέα αυτή βότσα γεννά την αμφισβησι αν υπάρχει σοβαρή πρόθεσι να υλοποιηθεί η δόξασι για την αξιολόγησι των εκπαιδευτικών Αυτό μένει να φανεί. Προαρκτικά, είναι εθνική αποαρκτικό λόγω της κυβερνητικής απροθυμίας που έχει αποκλειθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίησι των αναγκών προαρκτικής.

Η σημερινή κυβέρνηση και ειδικότερα ο αρμόδιος υπαρκτός και-βίος, για κλειστά υποκείμενος νομοθετήσε για την αναδιοργανώσε της εκπαιδευτικής αναδιοργανώσε, έχει εγγυηθεί - μεταξύ άλλων - και διακομιστάσει διακομιστάσει φοιτητική υποκείμενος σε μεταπτυχιακή προαρκτική υποκείμενος και θα διδακτικών κλειστά υποκείμενος μέτρο ΣΕΠ των Τμημάτων από να υλοποιηθεί και προαρκτικής. Παρτιά, οι μέτρο των προαρκτικών παρτιά υποκείμενος προαρκτικής υποκείμενος αναδιοργανώσε την υλοποίησι του σημερινή υποκείμενος προαρκτικής υποκείμενος υποκείμενος να υλοποιηθεί στις διδακτικές ανάγκες υλοποίησι των μεταπτυχιακών τμημάτων και-βίος την προαρκτική άλλων κλειστά υποκείμενος από την Ελλάδα και να υλοποιηθεί. Μέτρω, οι από τα διδακτικά υλοποίησι ο κλειστά να υποκείμενος, όπως και στο παρτιά, οι φοιτητική υλοποίησι το εθνική και ειδικότερα της διδακτικής κλειστά με σημερινή αποκλειστά υποκείμενος για την εθνική υποκείμενος.

Το τελευταίο δύο στη παρακολουθώμε με προαρκτική φοιτητική κλειστά αναδιοργανώσε της αναδιοργανώσε με απώτερο στόχο τον κρατικό έλεγχό της. Το φαινόμενο αυτό αναδιοργανώσε



και στα πανεπιστήμια, όπου σημαντικές αλλαγές είτε υλοποιήθηκαν είτε προωθούνται, όπως στη διαδικασία ανάδειξης, στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησής τους, στη σύνθεση του ακαδημαϊκού προσωπικού τους, στην ανοχή των «αιωνίων» φοιτητών κ.ά.. Όλα αυτά, σε μια διαρκή προσπάθεια ικανοποίησης του κομματικού ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προωθούμενη μεταρρύθμιση στο χώρο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Αυτή θέλει να «χαιδέψει τα αυτιά» συγκεκριμένων φιλοκυβερνητικών ομάδων, που διαχρονικά αντιμάχονται οποιαδήποτε απεξάρτηση του πανεπιστημίου από το κράτος και απορρίπτουν δυναμικά κάθε αναγνώριση ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον πανεπιστημιακό χώρο. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιδιώκει, λοιπόν, να προβεί και εδώ σε έναν ιδιότυπο «στραγγαλισμό», επιβάλλοντας υπέρμετρους περιορισμούς και άνευ προηγουμένου απαγορεύσεις στη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρά τις αντιρρήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των πανεπιστημίων.

Όλοι στα πανεπιστήμια γνωρίζουμε ότι σήμερα τα μεταπτυχιακά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς στοιχειώδη διδάκτρα. Πάντοτε βέβαια σε ύψος λελογισμένο, σε αναλογία με το κόστος της παρεχόμενης διδασκαλίας και των μέσων υποστήριξης και με χορήγηση σημαντικού αριθμού υποτροφιών. Αν όμως τα καταργήσουμε, θα κλείσουν. Το ίδιο θα συμβεί αν περιορίσουμε τη διδασκαλία στα μεταπτυχιακά ή αν εμποδίσουμε τους διδάσκοντες να έχουν μια λογική αμοιβή, πάντοτε με τους περιορισμούς του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο. Αν το Υπουργείο Παιδείας αγνοήσει τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων μας και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του, αυτά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και βέβαια τότε οι φοιτητές μας θα στραφούν στο εξωτερικό, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την ακαδημαϊκή και οικονομική ζωή του τόπου μας.

Τη μια ημέρα ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ την επομένη ημέρα ο Υπουργός Παιδείας λέει ότι δεν γνωρίζει ακόμα τι

θα γίνει με τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Γ' Γυμνασίου και συνιστά στα παιδιά να μην έχουν άγχος. Πώς κρίνετε την εξαγγελία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του αρμόδιου Υπουργού και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το παραπάνω εγχείρημα;

Το ζήτημα της κατάργησης των πανελληνίων εξετάσεων δεν ανακινείται για πρώτη φορά από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θυμίζω ότι οι πρώτες συζητήσεις έγιναν κατόπιν της επέκτασης του δικαιώματος του εκλέγειν στους νέους ηλικίας 17 ετών (στην πραγματικότητα και 16) με τον πρόσφατο εκλογικό νόμο. Αυτό δυστυχώς δεν είναι τυχαίο. Εγγράφεται στη λαϊκίστικη ψηφοθηρία των νέων ανθρώπων που αγωνιούν και των οικογενειών τους, στους οποίους ρίχνουν το «δόλωμα»



της ελεύθερης πρόσβασης. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχουμε αυξημένη ζήτηση, οπωσδήποτε θα υπάρχει μια επιλογή. Και ορισμένοι θα δυσανεστοθούν. Εντελώς διαφορετικό είναι το να παραδεχθούμε την ανάγκη επιλογής, αλλά να βελτιώσουμε το σημερινό σύστημα, που κατά γενική ομολογία είναι μεν αντικειμενικό, όμως δεν λειτουργεί καλά. Έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της Β' και Γ' του Λυκείου ως βαθμίδων εκπαίδευσης, με υπέρμετρη μεγέθυνση της «παραπαιδείας». Έχει οδηγήσει στη

στεγνή αποστήθιση χωρίς κριτική σκέψη, ενώ μόνο το 10% των υποψηφίων επιτυγχάνει στην πρώτη επιλογή του. Από την άλλη, εισάγονται σε ορισμένα τμήματα υποψήφιοι με μόλις 1,5 στα 20! Χρειάζεται μια «ολιστική» προσέγγιση, ρηξικέλευθη και γενναία. Κυρίως με την δραστική ανάπτυξη της τεχνικής παιδείας, ώστε αυτή να απορροφά το 60% της ζήτησης, με αντίστοιχη αποσυμπίεση των αιτημάτων εισόδου στα πανεπιστήμια. Είναι φανερό ότι ο εισαγόμενος με 1,5 στα 20 δεν κάνει για το πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί ενδεχομένως να γίνει άριστος τεχνικός. Χρειάζεται διαφορετική εκπαιδευτική υποδομή, αλλά και αλλαγή κουλτούρας γονέων και τέκνων. Το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν είναι πανάκεια! Δεν διασφαλίζει ούτε ευτυχία ούτε εργασία! Πάντως, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, οι προθέσεις της Κυβέρνησης παραμένουν αόριστες. Και στο ζήτημα

αυτό επικρατεί κομφούζιο. Έτσι, δημοσιεύτηκαν μεν δηλώσεις για διετές λύκειο, για ολοκληρωτική κατάργηση των πανελληνίων, για κατάργηση των πανελληνίων μόνο για τις σχολές χαμηλής ζήτησης κ.ά., χωρίς όμως τίποτα το βέβαιο. Αναμένουμε.

Το υπουργείο πρέπει να εκδώσει άμεσα εγκύκλιο με τριετές σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση. Εσείς το κρίνετε αυτό εφικτό;

